

Een Gideons leger

Kerstgebedsbrief rond satanisch ritueel misbruik

Deze brief is ter introductie op 'gebedspunten gebedsbrief kerst 2022 no.3'



De Bijbelse Gideon was een man die door God gekozen werd om een heel volk te bevrijden. Hij zag zelf zijn roeping niet zo zitten, en moest door God worden overgehaald zijn taak te aanvaarden. Uiteindelijk stond hij met een klein leger, van 300 man, tegenover een vijandelijke macht van tienduizenden.

Omdat het Gods strijd was en Gideon die op Gods manier uitvoerde, overwon dit kleine leger de overmachtige vijand. Want God kan evengoed verlossen door weinigen, als door velen.

Wat Hij toen kon, kan Hij ook nu.

Bijbel: Richteren 6-8, 1 Samuël 14:6

1 Johannes 4:4

*Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen,
want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.*

<https://youtu.be/lliKIR6mQOE>

The Sower's Song

Het doel van deze gebedsbrief is het in gang zetten van een gebedsbeweging in Nederland en daarbuiten om slachtoffers te bevrijden uit de ketenen van satanisch ritueel misbruik.

Daarnaast, om mensen bewust te maken van het bestaan van satanische netwerken onder de oppervlakte van onze westerse samenleving. Zodat er gaandeweg een netwerk van gepassioneerde mensen ontstaat dat geestelijke en praktische ondersteuning biedt aan slachtoffers (en hopelijk daders) die kiezen voor vrijheid.

Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is

Regelmatig hoor je mensen zeggen: “Ik heb mijn dag niet, ik ben met mijn verkeerde been uit bed gestapt”. Zij meten hun welzijn af aan hoe ze zich voelen. Zo stappen ze uit bed, bekijken zichzelf in de spiegel en vullen hun gedachten zonder te beseffen dat woorden kracht hebben. Het zijn verkeerde gedachten en geen gedachten van de Heer. Als geliefde kinderen van God mogen we een andere weg inslaan, Zijn waarheden over ons leven uitspreken en in gebed gaan.

Esther vertelt: *“Cult gebruikt snelwegen, terwijl wij nog over landweggetjes rijden. Als zij iets willen bereiken, proberen ze eerst de geestelijke weg, daarna de fysieke, die is ingewikkelder. Wij doen het andersom.”*

Esther bedoelt dat wij christenen vaak eerst proberen om iets via de ‘gewone’ weg op te lossen, en als dat niet lukt gaan we bidden. Bijvoorbeeld als we ziek zijn, gaan we doorgaans eerst naar de dokter en vaak pas bidden als dat niets oplevert. In de cult heeft zij geleerd dat de geestelijke weg (via vervloeking, het aanroepen van hulp van demonen e.d.) het effectiefst en krachtigste is, vandaar de enorme motivatie van cult om hun rituele aanbidding van satan op gezette tijden (zoals tijdens kerstdagen, zie gebedspunten in de bijlage) koste wat kost door te laten gaan. *“De kinderen van de duisternis gaan vaak met meer overleg te werk dan de kinderen van het Licht”*, zei Jezus. Maar zo hoeft het niet te blijven. Laten wij de geestelijke weg gaan vanuit het diepe besef dat wij in Jezus Christus meer dan overwinnaar zijn (Rom.8:37). Wat zullen er dan mooie dingen gaan gebeuren! Het gaat dus niet om wat we allemaal uit eigen kracht voor God doen maar om wie wij zijn in Christus. In onze zwakheid mogen we bidden: *‘s morgens leg ik het U voor, en zie uit’* (Psalm 5:4). We mogen in de ogen van Jezus kijken, dan heeft de boze geen vat op ons. Want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is! En we mogen gebed gebruiken als ons machtigste wapen om verschil te maken in de levens van anderen.

In deze gebedsbrief vertelt Inge over de haar gebedsgroep rond SRM en hoe ze met elkaar aangevuurd worden om door te gaan met bidden. Ook tijdens de kerstdagen is gebed erg belangrijk en in het gedicht van Rachel kun je lezen over haar beleving en strijd rondom kerst. Er zou meer aandacht kunnen komen voor de geestelijke strijd (in de hemelse gewesten) in zijn algemeenheid, maar vooral die er gaande is rondom SRM, waar zoveel duisternis in en omheen is. Dit is de oproep van Gretha aan de kerk.

Verbondenheid (door Inge)

Om samen te bidden en te strijden is het belangrijk dat er verbondenheid en eenheid is zoals ook in Johannes 17:21 staat: *“opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.”*

Met onze gebedsgroep (het Gideon leger) bidden wij voor slachtoffers, overlevers en hulpverleners van SRM. Wij komen één keer per maand bij elkaar en daarnaast bidden wij tijdens de cult-nachten volgens een gebedsrooster. Via de groepsapp bemoedigen wij elkaar (ook 's nachts) door het delen van Bijbelteksten, liederen en beelden. Hierdoor worden wij aangevuurd om door te gaan. Daarnaast ervaren wij hierdoor verbondenheid met elkaar en merken wij dat de Heer ons leidt. Op de volgende pagina volgen een aantal voorbeelden van wat er gedeeld is met elkaar.

Al is ons Gideons leger klein, Gods macht is Groot! Hij is ongeëvenaard! Hij troont op onze lofzangen en zet Zijn engelen in beweging op onze gebeden. Hij ontfermt Zich over de slachtoffers en overlevers daar waar wij ontoereikend zijn. Hij schijnt Zijn licht op de plekken van duisternis. Hij kan moed schenken aan de daders om tot inkeer te komen, dat ze zich niet meer laten chanteren en manipuleren om instrument van satan te zijn, maar dat zij tot inkeer zullen komen en zullen kiezen voor het Licht!!

Satan beeft als een riet, als hij de zwakste heilige op de knieën ziet. De poorten van de hel staan te schudden, als een menigte biddend aan Gods voeten valt.

Heer, ik bid ook voor waakzaamheid. Dat wij wakker mogen blijven in deze donkere nacht. Uw leerlingen vchten in Getsemane tegen de slaap, terwijl U vocht tegen het grote kwaad. Houd ons wakker! Sta ons bij.

Jesaja 40:28-29 Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Zoals Daniël werd beschermd in de leeuwenkuil, zo bidden we Gods bescherming uit voor de slachtoffers en overlevers uit de klauwen van satan/duisternis.

Yeshua gaat als Herder rondt, op zoek naar (Zijn) verwonde schapen en tilt hen op Zijn nek.

Psalm 27 zegt in vers 10 Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, MAAR de HEERE zal mij aannemen. Ik bid dit gebed uit voor die kinderen binnen SRM. Dat ze die ervaring van U mogen ervaren en dat ze mogen beseffen dat ze geliefd zijn.

Het bloed van de Here Jezus is de uitweg. Dat bid ik over alle slachtoffers uit. Heer ontferm U over hen. Over de groten en over de kleintjes. Vader open Uw Vaderarmen en neem hen op in Uw erbarmen.

Hebreeën 5: 5-9 Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb ik U verwekt. Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In het bijzonder vers 7: In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. Jezus kende ook enorme angst... Hij weet exact wat de overlevers/slachtoffers doormaken.

Hij is voor velen een eeuwige zaligheid geworden! Vers 9: we bidden die Eeuwige zaligheid uit over alle overlevers/slachtoffers.

Fijne kerstdagen! (door Rachel)

Fijne kerstdagen....

*Als een robot
Echo ik het antwoord.
Zij weten van niets
Hoe zouden ze ook
Waarom zouden ze ook
We nemen afscheid
Ik ga m'n eigen weg.*

*Zwijgend schreeuw ik het uit
Ik huil zonder tranen*

*Thuis. Thuis?
Het huis waar ik woon.
Niemand
Stilte
Stilte die zich vult
Vult met het gehuil
Vult met het geschreeuw
Vult met geuren
Kleuren, smaken, voelen.*

*Hoeveel allerkleinsten vermoord?
Hoeveel kleintjes gemarteld
Verkracht en geslacht
Voor het diner?
Hoeveel kinderen
Verscheurd in zoveel rituelen?*

*Frequenties verstoren
Flitsen verblinden
Echt of van binnen?
Gaan of blijven?
Waar hoor ik thuis?
Gehoorzaam gaan?
Of veilig blijven?*

*Maar wanneer ik ga
Kan ik dan iets doen
Voor de kleintjes
Die daar nu zijn?
Is dat dan misschien nog
Waar ik ergens goed voor kan zijn?*

*Wie ben ik in deze wereld?
Ben ik zelf nog wel?
Of zijn anderen mij geworden?
Misschien is dat wel beter.
Dit kan ik niet meer.
Weet niet hoe.*

Rachel

~~*



Oproep aan de kerk (door Gretha)

Mijn naam is Gretha, ik ben 76 jaar en heb DIS. Ik wil graag beginnen met een oproep tot gebed, die één van mijn deelpersoonlijkheden in 1996 al heeft gedaan:

“Deze strijd is zo hevig, dat ons huwelijk en ons gezin voortdurend onder hevige spanning staan. Wij hebben u nodig, om ons heen te staan met uw gebed en met uw liefde.”

Inmiddels zijn we 26 jaar verder en is er veel gebeurd in mijn/ons leven. Ben inmiddels helaas toch gescheiden!! De strijd is en was hevig!

Het zou zo mooi zijn, als er meer aandacht komt voor de geestelijke strijd (in de hemelse gewesten) in zijn algemeenheid, maar vooral die er gaande is rondom SRM, waar zoveel duisternis in en omheen is. En wat nu nog steeds plaatsvindt in het verborgene.

Bij mij/ons is het zo, dat onze DIS zich het meest uit door de triggers, die er vaak zijn en omdat onze emoties vooral aan onze binnenwereld verbonden zijn. Verstand en gevoel zijn heel erg gescheiden.

De kerk zou de plek moeten zijn, waar het veilig is om daar de wanhoop en andere emoties naar buiten te kunnen laten komen, zodat er hoop voor in de plaats zou kunnen komen. De plek, waar het Licht van God, de IK BEN, aanwezig zou moeten zijn.

Juist als het zo moeilijk is om God te kunnen ervaren, omdat er zoveel duisternis is, hebben we het nodig, dat onze medechristenen HEM vertegenwoordigen door Zijn Liefde en Zijn armen te willen zijn. En dat wij troost kunnen en durven ontvangen van mensen, die Hem willen vertegenwoordigen. Zonder schaamte en schuld, dat we niet voldoen aan het gecreëerde beeld, dat er alleen maar plek lijkt te zijn, als je kunt faken, dat je gelukkig bent.

Dit is onze dringende oproep om niet langer weg te kijken en een muur van gebed te vormen. Dus geen veroordeling omdat we niet begrepen worden, omdat het niet in het kerkelijke plaatje past. Om overlevenden zo ook de ruimte te geven in de kerk(en), zonder het gevoel daar alleen maar te kunnen zijn, als je “Gods Liefde” kunt ervaren, zoals dat verkondigd wordt. Dan kan Wanhoop veranderen in Hoop.

Want dat is wat we nodig hebben!!

HOOP!!!!

Heer wat kan ik doen (Elly en Rikkert)

<https://youtu.be/iEwgdwFnJj0>

Heer wat kan ik doen

Ik zie een zee van tranen

Van kinderen zonder namen

Door niemand meer genoemd

Spreek een troostend woord

De wereld wordt steeds kouder

Wees een sterke schouder

Een veilig toevluchtsoord

Heer waar moet ik gaan

Ik zie de mensen dwalen

*En wie er zijn gevallen
Zijn bang om op te staan*

*Steek de lampen aan
En zet de deuren open
Voor wie niet meer durft hopen
Na 't kraaien van de haan*

*Heer wat kan ik zijn
Ik hoor de mensen zuchten
Geen plaats om heen te vluchten
Geen brood in de woestijn*

*Wees een levend brood
Een zegening voor velen
En ik zal jou verdelen
Voor anderen in nood
Zoals ik ook geleefd heb
Voor anderen in nood*

Wil je ook praktisch helpen? Zie website www.lichtoplevens.nl

Overlevers van SRM vinden steeds meer hun weg naar het team van 'friends of Esthers'. Wij willen graag meer overlevers helpen, maar dat kunnen we niet alleen. Er zijn onder meer teams nodig van gewone mensen met een warm, liefdevol en trouw hart, die om hen heel willen staan. Op deze site www.lichtoplevens.nl krijg je een indruk wat dit inhoudt. Neem een kijkje, we horen graag als je interesse hebt om mee te helpen, maar ook feedback is van harte welkom!

Dank voor jullie gebeden!



Carla, Esther en Aline

Voor meer informatie over satanisch ritueel misbruik, zie o.a.

www.fragilewing.com

www.lichtopsrm.com

[Documentaire 'glasscherven en duistere rituelen', Argos VPRO, 27 juni 2020](#)

[Documentaire 'het verhaal van Lisa', Argos VPRO, 8 dec 2018](#)

[Documentaire, vervolg op het verhaal van Lisa, Argos VPRO, feb 2019](#)

Voor wie en door wie?

Deze gebedsbrief is bedoeld voor iedere christen die op grond van goede informatie wil meebidden. Het is een initiatief van Carla Hamoen, Esther en Aline Terpstra. Carla en Aline helpen beiden beroepsmatig overlevers van satanisch ritueel misbruik om uit deze cult te stappen en om lichamelijk, emotioneel en geestelijk tot herstel te komen. Esther is geboren in een kerkelijke familie die satan vereerde en heeft zich los geworsteld uit de greep van deze cult.

Mocht je mensen kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn om mee te bidden, stuur deze brief en de gebedspunten gerust door. Als je deze gebedsbrief en de gebedspunten niet meer wilt ontvangen, is een mailtje terug voldoende.