

Overzicht gebedspunten, gebedsbrief kerst 2022



Gebedsverhoringen

We zijn heel dankbaar dat in de week van vasten en gebed rond Halloween, op vele plekken in ons land gebedsnachten, gebedskettingen of een reeks van gebedsbijeenkomsten is geweest. In de weken die eraan voorafgingen, kregen we van alle kanten berichten van gebedsgroepen of groepjes hierover. Het is ons gebed dat met elke serie cultnachten, dit Gideons leger van bidders zal groeien.

Eén overlever liet weten dat ze zich tijdens de Halloween week echt gedragen heeft gevoeld door gebed. Een andere overlever heeft een voor haar belangrijk antwoord gekregen op een vraag die al heel lang bij haar leefde. Zij heeft dat ervaren als een gebedsverhoring door de gebedsweek heen. Meerdere overlevers lieten weten dankbaar te zijn voor het feit dat er voor hen gebeden wordt. Carla is erg dankbaar voor een onverwachte grote gift en meerdere kleinere giften, voor haar werk met overlevers. Dit heeft haar erg bemoedigd.

Het team van Friends of Esthers is al langere tijd aan het bidden voor gastgezinnen en netwerk-vrienden, zodat de hulpvragers die zich aanmelden ook voldoende hulp krijgen. Na de Halloween week is er een klein stroompje van aanmeldingen, na de druppelsgewijze aanmeldingen eerder. Dit geeft vertrouwen dat we op de goede weg zijn en vreugde! Ook is het team van Friends of Esthers dankbaar voor de giften die binnenkomen om door te kunnen gaan met dit werk.

BID VOOR ..

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt (Jakobus 5:16).

Algemeen

Veel **overlevers zoeken hulp**, via Fragile Wing of via de website lichtopsrm.com. De zoektocht naar goede hulp duurt vaak jaren. Bid dat Jezus voor hen uit gaat en deuren opent.

Carla Hamoen van Fragile Wing wil graag **een fonds oprichten voor survivors** die therapie niet kunnen betalen of die af en toe verblijf nodig hebben. Zij zoekt daarbij naar bedrijven die belasting-aftrekbare giften zouden willen geven.

Friends of Esthers is met een heel aantal hulpvragers op weg om te beoordelen of wij hen kunnen helpen. Daarin is uitgebreide diagnostiek (is hier sprake van DIS en van satanisch ritueel misbruik) de eerste stap. **Bid voor volharding en moed bij overlevers, om - ondanks naar het soms lijkt repressailles van cult - door te zetten in hun stappen naar herstel. Bid ook dat ze hoop krijgen en voor een goede combinatie van wijsheid, daadkracht en sensitiviteit bij het team van Friends of Esthers.**

Binnenkort komt de commissie Hendriks, die door de overheid is ingesteld om onderzoek te doen naar o.a. ritueel misbruik, met een rapport. Dit onderzoek is niet onafhankelijk, waardoor veel slachtoffers niet hebben durven spreken, zie voor meer info o.a. [deze correspondentie met de commissie Hendriks](#).

Bid dat de Tweede Kamer geen genoegen neemt met dit rapport en dat er werkelijk onafhankelijk onderzoek wordt afgedwongen. Laat de weduwe die de onrechtvaardige rechter lastigviel, totdat haar recht werd gedaan, ons inspireren om zo'n lastige bidder te zijn (Lukas 18:1-18). In het eerste vers van deze gelijkenis zegt Jezus dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.

Voor verdere ***bewustwording in kerken en gemeenten*** van het bestaan van deze satanische praktijken, zodat slachtoffers naar voren durven komen en met hulp van een stevig netwerk van betrouwbare mensen, durven uit te stappen.

Bid voor ***Friends of Esthers***, dat de nieuwe website www.lichtoplevens.nl zal helpen om veel christenen, voorgangers en betrokken anderen te inspireren een echte steen bij te dragen.

Bid voor gezinnen of alleenstaanden, die een veilige plek willen bieden voor een overlever, door de week, in het weekend of tijdens cultdagen. Als je interesse hebt en wil weten hoe jij kunt helpen, laat van je horen via www.lichtoplevens.nl

Er zijn veel te weinig traumacounselors beschikbaar. Zonder therapie en traumaverwerking is uitstappen niet mogelijk. ***Bid voor pastoraal werkers, traumacounselors en therapeuten*** die zich hierin willen bekwamen en vanuit Gods liefde dit proces willen aangaan. Ben je zelf zo iemand, bid ervoor of jij deze plek kunt leren innemen, en kijk voor meer info op www.lichtoplevens.nl

Bid voor wijsheid en bescherming van therapeuten en vrijwilligers die deze slachtoffers helpen.

Bid dat er meer bidders komen tijdens cultnachten. Te vaak staan overlevers er 's nachts alleen voor, als de cult in satanische aanbidding bijeen is en overlevers die niet (meer) gaan, geestelijke aanvallen te verduren krijgen. Jezus vroeg aan zijn volgelingen om een uur met Hem te waken, vlak voordat Hij de moeilijkste taak van Zijn leven moest volbrengen. Wat zal er gebeuren in ons land als vele christenen tijdens cultnachten een uur waken en bidden?

Bid voor ouders die twijfelen en zouden willen uitstappen. Bid dat de Heilige Geest hen overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Bid dat er mensen op hun pad komen die zij in vertrouwen kunnen nemen, die Gods genade en liefde echt kennen en die weet hebben van de gruwelijke daderwereld waar zij uit los willen komen.

Gods woord zegt ons: 'Neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis, stel ze liever aan de kaak' (Efeze 5:11): ***Bid dat misdaden van het satanisch dadernetwerk aan het licht komen*** op nationaal en internationaal niveau. Bid voor hen die zich hiervoor inzetten middels media en politiek.

Personen

Jan

Mag van de rechter voorlopig in het huidige gezinshuis blijven (gebedspunt vorige gebedsbrief) dank God hiervoor! Over een jaar is er een nieuwe rechtszaak, dus het gevecht om zijn veiligheid is nog niet klaar. Graag gebed dat Jan minder gaat dissociëren, maar de werkelijkheid onder ogen kan zien. Als dat lukt zullen de nachtmerries en de sterke wisseling van heftige emoties afnemen. Dan komt er ook meer ruimte voor zijn schoolwerk, wat nu erg moeizaam gaat.

Bid ook voor de hulpverleenster van Jan, die vanuit meerdere kanten tegenwerking ondervindt in het gezinshuis. Bid dat haar recht wordt gedaan en dat ze standhoudt.

Mirthe

Blijf bidden dat alle persoonsdelen die nog contact hebben met de cult, aan het licht zullen komen en in relatie komen met de therapeute of andere betrouwbare helpers om haar heen. Voor de persoonsdelen die nog cultcontact hebben, zijn (h)echte relaties met mensen buiten de cult nodig om hen te helpen om te breken met de cult. Bid dat achtervolging en doorgaand misbruik door Gods bescherming wordt gestopt, zodat meer rust ontstaat om trauma's onder ogen te zien en te verwerken.

Esther

Dank jullie voor gebed de afgelopen maanden. Ik heb ontzettende grote stappen kunnen zetten met integraties als gevolg. Ik voel me gedragen door Jeshua en door de mensen om me heen, maar ook door mensen die laten weten dat ze bidden. Dank jullie wel! Graag gebed de komende maanden voor bevrijding en herstel bij familieleden en voor een periode waarin ik mag leren mezelf te zijn op een nieuwe en gezonde manier. Voor deze zware maanden waarin kerst een lastige periode is: <https://youtu.be/kUOxKdfQ3zs>

Ella

Blijf bidden voor haar proces om in verbinding te komen met haar persoonsdelen en lichaam. Dit is een omvangrijk- en langdurig proces. Ella vertelt wat ons gebed voor haar betekent:

Op hele moeilijke zware dagen als bij mij de moed en kracht lijkt te ontbreken, is het een geruststellende gedachte te weten dat niet alleen God voor mij strijdt maar dat er mensen zijn die mijn taal (Nederlands) spreken en die voor mij willen strijden. Als ik het even niet kan, betekent dat nog niet dat de strijd verloren is. Ook al voelt dat op zo'n moment absoluut zo. Het helpt me vol te houden, het nog een dag, nog een uur te geven en minder gefrustreerd te zijn met mezelf. En die mensen zijn niet ver weg, ergens op de wereld (wat ook ongetwijfeld gebeurt) maar dichtbij. Dus dank dat jullie bidden en meestrijden.

C.

Is veilig gebleven gedurende de afgelopen Halloween, maar ze wordt nog steeds getarget door de cult. Bid voor bescherming hiertegen. Bid dat geen enkel deel nog gehoor zal geven aan het getrek en aan programmeringen. Blijf bidden voor de hoofdpersoon dat zij steeds krachtiger wordt, om aanwezig te kunnen blijven en in contact te kunnen komen met haar delen.

K.

Er is bij K. sprake van veel programmering, en zij zit zelf nog in een heel proces van ontdekken wat haar eigenlijk overkomen is. Zij heeft veel delen en alles overweldigt haar enorm, waardoor ze het heel vaak niet meer ziet zitten en erg veel last heeft van depressieve gevoelens. Ook voelt ze zich vaak erg eenzaam. Contact maken is tegelijk heel erg lastig omdat er veel programmering speelt om haar in een isolement te houden. Graag gebed, dat zij het contact met haar therapeut beter zal kunnen vasthouden. En dat ook prille vriendschappen vaster mogen worden en dat er meer contacten in haar leven gaan komen, mensen die haar zullen begrijpen.

Verder zou ze heel erg graag Jeshua weer willen ervaren, want dat is ze nu helemaal kwijt.

Bid ook voor wijsheid in de therapie, in de overweldigende veelheid van dingen, wat als eerste aan te pakken.

E.

Wat E. betreft, het werken aan de website (zie een vorige gebedsbrief) staat momenteel op stop. Wel heel graag blijvend gebed voor haar zusje en het kind van haar zusje. Dat zij ook uit mogen stappen, zoals E. zo dapper heeft gedaan. En dat de man van haar zusje – die zover bekend niet betrokken is bij de cult – in de gaten mag gaan krijgen wat er met zijn vrouw gebeurt.

G.

Het verblijf, waar in de vorige gebedsbrief gebed en financiën voor gevraagd werden, heeft in haar proces veel in beweging gebracht, dat is heel bemoedigend. Ook financieel mogen we heel dankbaar zijn omdat de kosten voor haar verblijf geheel gedekt werden, mede naar aanleiding van de vorige gebedsbrief.



Vlinder

..is een oudere dame met achtergrond van SRM. Zij worstelt met het verdriet om haar kinderen. Ook is ze op zoek naar een veilige en goede woonplek waar zij de zorg kan krijgen die ze nodig heeft waar mensen werken met een liefdevol en helpend hart. Bid dat God, die haar verdriet volledig kent, in haar verdriet dichtbij is en voorziet in een plek voor haar. Bid ook voor een operatie die zij binnenkort moet ondergaan, dat bij de aanpak rekening wordt gehouden met haar trauma's en het zonder complicaties mag verlopen.

Lieveheersbeestje

Deze overlever worstelt met somberheid en wil graag stoppen met schadelijke manieren waarmee zij soms omgaat met de herinneringen aan SRM die zich opdringen. Graag jullie gebed ter ondersteuning. Zij vraagt daarnaast gebed om in deze moeilijke periode van het jaar Gods vrede te mogen ervaren en om wijsheid om met haar familie om te gaan.

Christiaan

Eén van de hulpvragers via Friends of Esthers wil graag gebed voor de woonomgeving, dat daar betrouwbare en liefdevolle mensen gevonden worden om een echte relatie mee op te bouwen. Zodat er een stabiele veilige omgeving ontstaat, om te bouwen aan een toekomst.

Tamara

Is een kind dat vast zit in een dadernetwerk dat haar misbruikt. Moeder wil haar graag eruit helpen, maar worstelt zelf ook met heftige problematiek. Het hulpverleningsnetwerk en het rechtssysteem werken tegen. Graag gebed hiervoor.

Geertje en gezin

Geertje is een jonge tiener die aan haar ouder heeft verteld over seksueel misbruik. Er is uitgebreid onderzoek gedaan door meerdere instanties die haar getuigenis zeer geloofwaardig achten. Desondanks is er een juridische strijd gaande, waarbij het meisje mogelijk in een zeer onveilige situatie wordt geplaatst. De moeder vraagt: Bid om kracht, bescherming, veiligheid voor onze dochter en ons gezin, wijsheid voor elke stap, liefde - hoe moeilijk ook - voor onze vijanden en achtervolgers. Dat de waarheid aan het Licht komt, dat de dader strafrechtelijk vervolgd wordt, inzicht voor alle betrokkenen en een doorbraak in het rechtssysteem. Dat nog veel meer kinderen worden bevrijd en de kwalijke praktijken stoppen, dat onze Vader de doorbraak geeft waar we al zo lang om smeken. Dank dat mijn dochter het durfde te vertellen en dat zij bevrijd is en zal blijven.

Cultdagen december 2022 tot 13 maart 2023

We hebben ervoor gekozen niet alle cultdagen uit te leggen. Eén reden hiervoor is dat het heel erg veel kost voor de overlevers om naar deze herinneringen te gaan en deze informatie op te schrijven. Het andere is dat we graag gebed willen op de belangrijkste dagen. Feit blijft wel dat het belangrijk blijft alle cultdagen mee te nemen in gebed en hier ook af en toe voor te vasten! (zie gebedsbrief [Halloween](#))

Voor de volledigheid: In de vorige nieuwsbrief hebben we per abuis niet de cultdatum van 11 november genoemd. Deze had er wel in moeten staan.

→ **3 t/m 5 december**

→ **8 december volle maan**

→ **KERSTPERIODE**

Tijdens kerst wordt de geboorte van Jezus belachelijk gemaakt en ontkracht. Het nieuwe leven wordt aan satan gegeven en de ongehoorzamen/afvalligen worden gestraft. Er worden meisjes (onder de 12 jaar) verkracht op een omgekeerd kruis en het 'offer' dat zij brengen is (zo wordt ons in de cult voorgespiegeld) de enige weg naar genade en naar echtheid. Naar het rijke leven en naar het enige eeuwige leven.

Tijdens de kerstdagen worden er veel activiteiten met demonen gedaan, denk aan seks met hen. Er worden rituelen uitgevoerd en er worden dieren- en mensenoffers gepleegd. Ook is er een dag waarin de afvalligen (lees minder goed functionerende cultleden) gestraft worden door ophanging en doodslaan tot aan levend verbrand worden. Ook zal er na elke cultbijeenkomst een orgie plaatsvinden tussen de volwassenen en de kinderen. Kerst is het zwaarste cultfeest na Halloween.

→ **16 tot 23 december**

Dit is de voorbereidingsweek van kerst. Er zullen kinderen gekidnapt worden en door mensenhandel verkregen kinderen en volwassenen zullen naar plekken gebracht worden om hen voor te bereiden op de kerstfeesten'. Ook zullen de zwangeren, welke zwanger zijn gemaakt met het doel om een kindje te baren tijdens kerst, voorbereid worden met stimulerende middelen en onderzoeken.

Er zijn dagelijks bijeenkomsten, waarbij de wekelijkse meeting verplicht is en de avond van 23 december ook. Deze avond zal dit jaar zwaarder beladen zijn dan vorig jaar, omdat deze tegelijk valt met de nieuwe maan. De demonische activiteiten zullen groter zijn en de euforie en de offers groter.

→ **De nacht van 23 op 24 december tot aan kerstavond 23:59 uur**

De vooravond van kerst is direct de zwaarste avond van deze periode.

Voorafgaand aan deze dag (vaak in de nacht van 31 oktober op 1 november) is er al een uitverkorene uitgekozen voor het heilige offer. Een offer waarin iemand als een soort maagd beschouwd wordt en de hele 'familie' bedient door haar leven te geven voor het hogere doel en dat is satan en zijn dienaren tevreden stellen. De demonische activiteit tijdens deze avond is immens en voor veel slachtoffers het naaste aspect van de avond. Verkracht worden door demonen is werkelijk afschuwelijk.

Bid voor de slachtoffers. Bid dat ze beschermd zullen zijn voor de demonische activiteiten. Dat er geen demonen in hen zullen achterblijven en dat zij voelen dat er een sterke macht, de Macht van Jeshua heerst en zal overwinnen. Bid voor verblinding van de daderdaders en dat er een soort van koepel over de ceremonie zal zijn waardoor de demonen niet eens erbij kunnen komen.

→ **24 december op 25 december 1ste kerstdag**

Het nieuwe leven is begonnen. Op deze dag wordt 'gevierd' dat satan alle macht wil hebben over leven en dood. Dit zullen de cultleden belijden en bekrachtigen met een offer van een eerstgeborene.

Hierna zullen de nieuwelingen, dat zijn jonge maagden onder de 12 jaar, verkracht worden op een omgekeerd kruis om zo de heiligschennis van Jeshua te vergroten.

Bid voor de moeder die haar eerste kind krijgt en direct verliest. Bid voor een diep vertrouwen dat het kindje veilig zal zijn bij Jeshua.

Bid ook voor de kinderen die verkracht worden op het kruis, maar ook tijdens de orgie erna.

→ **25 op 26 december 2de kerstdag**

Reiniging na het nieuwe leven. Na het nieuwe leven zal al het kwade vernietigd moeten worden om zo een heilig leven te kunnen leiden. Zo is de theorie van de cult. De groep zal eenparig de afvalligen straffen door hen op te hangen en dood te slaan. Elke aanwezige zal degene die opgehangen is, moeten slaan tot bloedens toe waardoor deze persoon uiteindelijk bezwijkt aan zijn wonden. Ook door iemand vast te binden in het midden van een vuurplaats en deze aan te steken wordt het vonnis bekrachtigd. Dit gebeurt met minder 'belangrijke' mensen (afvalligen) in de groep.

Bid voor een groepsopstand binnen de groep. Dat ze gaan beseffen met elkaar, dat wat ze aan het doen zijn slecht is en ze hier een afkeer van krijgen. Dat ze in opstand zullen komen tegen deze rituelen en dat hierin de groepsdruk positief zal meewerken tot behoud van de slachtoffers die als minderwaardig en slecht gezien worden. Jeshua kan dit!

→ **30 op 31 december**

Vorbereiding nieuwe jaar.

→ **31 december op 1 januari nieuwe jaar**

Vooraf feestelijke aangelegenheid tussen belangrijke cultleden. De regionale groepen zijn niet altijd tijdens deze nacht actief, echter de landelijke groepen wel.

Bid dat deze mensen gezien worden en hun daden geëxposeerd worden!

→ **6 januari**

→ **7 januari volle maan**

→ **13 januari satanistisch nieuw jaar**

→ **20-27 januari, waarvan 21 januari nieuwe maan**

→ **29 januari tot 31 januari**

Deze dagen staan in het teken van een nieuw seizoen. Nieuwe doelen en nieuwe afspraken en nieuwe taken en posities. Sommigen treden toe tot een nieuwe, hogere graad/positie. Anderen moeten hun functie neerleggen en 'lagere' taken gaan doen. Het toetreden en aftreden van gradaties in de cult. Dit is voor slachtoffers een belangrijke periode, omdat wanneer hun 'leider' aftreedt - wat betekent gedegradeerd worden - dat zij het ook zwaarder krijgen.

→ **2 februari**

→ **5 februari volle maan**

→ **14 februari**

→ **20 februari nieuwe maan**

→ 25 februari

→ 28/29 februari op 1 maart

demonische activiteiten met bevruchtingen voor Halloween.

→ 7 maart volle maan



Dank voor jullie gebed!

Carla, Esther & Aline